

## Ενάμισι εκατομμύρια άνεργοι και κυβερνήσεις διευρυμένης συνεργασίας: Υπάρχει σχέση;

ΤΟΥ ΠΑΡΙ Α. ΤΣΑΡΤΑ\*



Οι έμπειροι αναλυτές έχουν ήδη επισημάνει την σχεδόν πλήρη απουσία στον προεκλογικό λόγο των δύο βασικών διεκδικητών της πρώτης θέσης στις εκλογές της 20/9 του κυριότερου προβλήματος που αντιμετωπίζει η καθημαγμένη ελληνική κοινωνία: το ποσοστό ρεκόρ του 27 έως 30% της ανεργίας το οποίο στην περίπτωση των ηλικιών 20-30 φτάνει το αδιανόητο ποσοστό του 60%!! Πρόκειται για πρόβλημα με δομικά χαρακτηριστικά διότι υψηλά, ποσοστά σε ολόκληρες ηλικιακές ομάδες (20-30 ή 45-55 ετών)

βρίσκονται ουσιαστικά εκτός αγοράς εργασίας, η ύφεση αυξάνεται και οι επενδύσεις σταθερά μειώνονται σε μια περίοδο μάλιστα όπου η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται στο ναδίρ... Όλα δε τα παραπάνω συμβαίνουν όταν η διεθνής πολιτική και οικονομική κατάσταση δεν ευνοεί παρά μόνον τις προσπάθειες χωρών οι κυβερνήσεις των οποίων αποφασίζουν να επενδύσουν στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ενώ το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει οδηγήσει την χώρα στην εσωστρέφεια, τον συντηρητισμό και την κοινωνική απόγνωση στην τραγική περίοδο της τελευταίας πενταετίας...

Κομβικό σημείο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και κλειδί άρα είναι η ριζική μείωση της ανεργίας και η δυναμική και γρήγορη στροφή σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτό απλά σημαίνει μια εντελώς διαφορετική λειτουργία της πολιτικής διακυβέρνησης της χώρας την οποία τα μεγάλα κόμματα είτε δεν θέλουν, είτε θέλουν στα μέτρα τους, την ίδια ώρα που όλες οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες σταθερά πλέον ζητούν είτε οικουμενική κυβέρνηση είτε κυβέρνηση διευρυμένης συνεργασίας. Ουσιαστικά το εκλογικό σώμα είναι πλέον ώριμο να δεχτεί ένα *Παραγωγικό, Δημιουργικό, Αναπτυξιακό «Διάλειμμα»* όπου μια κυβέρνηση διευρυμένης συνεργασίας θα κληθεί να λειτουργήσει με όρους και πλαίσια που θέτει τόσο ο διεθνής ανταγωνισμός όσο και η εφαρμογή των όρων του μνημονίου και ρεαλιστικό στόχο την ταχύτερη «έξοδο» στις αγορές αλλά και την ώριμη όπως προκύπτει συζήτηση για μείωση του χρέους. Η περιώνυμη αναζήτηση της αυτοδυναμίας άλλωστε έχει αποδειχθεί ότι μόνο αρνητικά συνέβαλε στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις μνημονιακές πολιτικές. Η τελευταία δε περίοδος της διακυβέρνησης Σύριζα - ANEL κατέδειξε με δραματικό τρόπο με την κατάρρευση του διχαστικού δίπολου «μνημόνιο –

αντιμνημόνιο» πόσο αναγκαία θα ήταν μια τέτοια συνεργασία ήδη από το 2011. Τότε όμως το πολιτικό σύστημα προτίμησε την περιττή αντιπαράθεση με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα και τον ορατό πρόσφατο κίνδυνο του GREXIT, εξέλιξη η οποία δεν έχει ακόμη αποφευχθεί και η ακύρωση της οποίας συνδέεται άμεσα με την υποχρέωση εφαρμογής των όρων του Τρίτου μνημονίου (ακόμη και εάν κάποιοι διαφοροποιηθούν ...).

Η ιστορία όμως μπορεί να μην ξαναγράφεται αλλά συχνά επαναλαμβάνεται και επειδή η ζωή δεν είναι πρόβα... καλό θα ήταν να αποφύγουμε σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο τα ίδια λάθη. Συγκεκριμένα:

- Στις 21/9 θα πρέπει να τεθούν οι βάσεις για την δημιουργία μιας κυβέρνησης διευρυμένης συνεργασίας με την στοχοθέτηση που προαναφέρθηκε.
- Δεν υπάρχει κανένα - πολιτικά και κοινωνικά - περιθώριο για σχηματισμό μονοκομματικών κυβερνήσεων ή σχημάτων με αντιμνημονιακό χαρακτήρα...
- Η κυβέρνηση που θα σχηματισθεί θα έχει εθνικό και πατριωτικό χαρακτήρα και μεσοπρόθεσμες στοχεύσεις.
- Απαραράβατοι στόχοι: Εκσυγχρονισμός, Μεταρρυθμίσεις, Ανάπτυξη, Αναβάθμιση του Κοινωνικού Κράτους, Εξωστρέφεια, Επενδύσεις, Μείωση της Ανεργίας.

Η συμμετοχή σε μια τέτοια κυβέρνηση κομμάτων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν δικλείδα ασφαλείας και την μόνη εγγύηση για την επιτυχή έκβαση του εθνικά αναγκαίου αυτού εγχειρήματος είναι η σωστή πολιτική επιλογή του ώριμου ψηφοφόρου.

Σε αυτό το πλαίσιο η ψήφος σε ένα κόμμα όπως το ΠΟΤΑΜΙ είναι δημιουργικός μονόδρομος και επιλογή ευθύνης. Το ΠΟΤΑΜΙ αν και νεοσύστατο και πολλαπλά βαλλόμενο κόμμα έδωσε τις εξετάσεις του στην πρόσφατη πολύ δύσκολη περίοδο θέτοντας δύο απαρέγκλιτους στόχους: την Ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και της Κυβερνήσεις συνεργασίας ως απαραίτητο στοιχείο για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Είναι κόμμα του Ορθού λόγου, της Καινοτομίας και των Μεταρρυθμίσεων και άρα γνωρίζει γιατί το πρόβλημα της ανεργίας δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνον με Ριζικές Τομές και Συνέργειες και όχι με Ευχολόγια και Ημίμετρα.

Ο λόγος ανήκει πλέον στους πολίτες που αντιλαμβάνονται ότι η 21/9 πρέπει να είναι μια εντελώς διαφορετική ημέρα για την πολιτική ιστορία της χώρας.

\* Υποψήφιος Βουλευτής Χίου, ΠΟΤΑΜΙ