

Ψηφίζουμε πρόσωπα ή πολιτικές;

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΙΛΑΝΗ*



Παρά την προσπάθεια που κάνουν ορισμένα κόμματα και πολιτικοί να δείξουν ένα "άλλο" πρόσωπο - ειδικά στην προεκλογική περίοδο- τα έργα και οι εκούσιες "παραλήψεις" τους δείχνουν τι πραγματικά πρεσβεύουν. Μιλάνε για φιλολαϊκά μέτρα, αλλά βλέπεις ποιά φορολογική πολιτική ψηφίζουν, μιλάνε για ανάπτυξη, αλλά βλέπεις τι τροπολογίες περνάνε νύχτα, μιλάνε για περιβάλλον και διαβάζεις ποιές αποφάσεις παίρνουν για τα μεταλλαγμένα, για τη προστασία των δασών, των παραλιών. Έχουν μάθει να επιβιώνουν εξυπηρετώντας τα μεγάλα συμφέροντα για να τους στηρίξουν και τους χρηματοδοτούν και τα "μικρο-μεσαία" συμφέροντα για να τους ψηφίζουν. Η έννοια ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ δεν υπάρχει γι' αυτούς. Ας το δουν οι ψηφοφόροι που "διαμαρτύρονται" ή "φοβούνται" και ας κρίνουν που θα πρέπει να δώσουν την ψήφο τους.

Οι εκλογές αποτελούν πάντα την ευκαιρία για να «δείξουν οι υποψήφιοι το ενδιαφέρον τους» όχι απλά για τα τοπικά προβλήματα, αλλά και για τα προσωπικά προβλήματα. Αυτό εξυπηρετούν οι επισκέψεις στα χωριά, στα καφενεία, στις «κοπές πίτας», στις εκδηλώσεις. Τότε θυμούνται:

- ✓ τα προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων, των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που όμως δημιούργησαν οι περικοπές των προϋπολογισμών που οι ίδιοι ψήφισαν,
- ✓ τα προβλήματα της ανεργίας εξαιτίας του κλεισίματος ακόμη και υγιών εξαγωγικών επιχειρήσεων που δημιουργεί η πολιτική ύφεσης και της τραπεζικής χρηματοδότησης που υπηρετούν με ευλάβεια,
- ✓ τα προβλήματα ανεπάρκειας εισοδήματος αφού οι ίδιοι φρόντισαν να διαλύσουν τις εργασιακές σχέσεις και να περικόψουν τις συντάξεις,
- ✓ τα προβλήματα στις συγκοινωνίες που δημιουργούν οι περικοπές των προϋπολογισμών για τις άγονες που ψηφίζουν,
- ✓ τα προβλήματα στο εισόδημα των αγροτών αφού δεν φρόντισαν να στρέψουν τους παραγωγούς σε ανταγωνιστικά προϊόντα αλλά τους κρατούσαν δέσμιους των (νόμιμων και παράνομων) επιδοτήσεων ενώ ήξεραν ότι θα περικοπούν αργά ή γρήγορα,
- ✓ τα προβλήματα στην αγορά αφού φρόντισαν να αυξήσουν τον ΦΠΑ και όχι να περιορίσουν την φοροδιαφυγή και πολλά άλλα.

Και συνεχίζουν να τάζουν σε προσωπικό ή συντεχνιακό επίπεδο για να δημιουργήσουν ή να συντηρήσουν πελατειακές σχέσεις. Και πομπωδώς αναγγέλλουν ότι βρήκαν χρήματα για να φτιαχτεί ο τάδε δρόμος ή το τάδε λιμάνι, παρεμβαίνουν δήθεν για να λύσουν το πρόβλημα της περικοπής των αγροτικών επιδοτήσεων, ενώ ξέρουν ότι η παρέμβαση θα έχει περιορισμένο αποτέλεσμα σε έκταση και χρόνο, τάζουν θέσεις κοινωνικής εργασίας ενώ είναι 5μηνες και με 400€ και άλλα πολλά παρόμοια όπως διαβάζουμε όλοι καθημερινά στις τοπικές εφημερίδες.

Οι πελατειακές σχέσεις σε υψηλό και χαμηλό επίπεδο αποτελούν τη κακοδαιμονία της χώρας αφού αποτελούν το κύριο εμπόδιο στη λειτουργία των θεσμών. Και για να γίνω σαφέστερος με κάποια από τα πολλά παραδείγματα:

- ✓ δεν θέλουν να λειτουργεί σωστά ο δήμος και να εξυπηρετείται ο πολίτης, αλλά να προστρέχει ο πολίτης στο όποιο πολιτικό πρόσωπο (δημοτικό σύμβουλο, δήμαρχο, βουλευτή, υπουργό) ώστε να λύσει το πρόβλημα που θα έπρεπε να το λύσει χωρίς παρέμβαση η υπηρεσία
- ✓ δεν θέλουν να έχει επαρκή χρηματοδότηση ο Δήμος και η Περιφέρεια για να παρεμβαίνουν οι «ισχυροί διαμεσολαβητές» να βρουν χρηματοδότηση για τον Ταρλά, για το Νοσοκομείο, για την αποπληρωμή των χρεών της αυτοδιοίκησης, να ρυθμίσουν τη παραχώρηση του Σάρλιτσα, να δημιουργήσουν παράρτημα του ΟΓΑ, για, για, για...
- ✓ δεν ολοκληρώνουν το χωροταξικό σχέδιο, το κτηματολόγιο και τα πολεοδομικά σχέδια για να υπάρχει η δυνατότητα «πολιτικών» παρεμβάσεων στο σύστημα αδειοδότησης - νομιμοποίησης επιχειρήσεων και σπιτιών με εκατοντάδες «πολιτικούς ομήρους».

Τα κόμματα και τα πρόσωπα εξουσίας δεν θέλουν να ασκήσουν τον πραγματικό τους ρόλο που είναι η άσκηση εθνικής πολιτικής και η ισχυροποίηση των θεσμών γιατί τότε ο προσωπικός τους ρόλος εξασθενίζει. Όταν ισχυροποιούνται οι θεσμοί, «εξασθενίζουν» τα πρόσωπα και η διαπλοκή, όταν ασκείται πολιτική για το δημόσιο συμφέρον αναγκαστικά εξοστρακίζεται η μικρο-πολιτική και η συναλλαγή.

Όλοι γνωρίζουμε ότι, παρά τα μεγάλα λόγια, με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας κομμάτων και πολιτικών δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα:

- ✓ η γεωργία στενάζει από τις χαμηλές τιμές και τη περικοπή των επιδοτήσεων, ενώ θα έπρεπε τα ποιοτικά προϊόντα να έχουν βρει αγορές εξασφαλίζοντας ικανοποιητικά εισοδήματα στους παραγωγούς και τους μεταποιητές. Πόσα κροκοδείλια δάκρυα δεν χύθηκαν για το Κέντρο Γεωργικής Έρευνας που θα έπρεπε να είναι το κέντρο καινοτομίας για τη νησιωτική αγροτική παραγωγή;
- ✓ ο τουρισμός δεν αναπτύσσεται γιατί αντί να υπάρξει ανάδειξη των τοπικών πλεονεκτημάτων (ιαματικά, φύση, Γεωπάρκο, αρχιτεκτονική, τέχνες κλπ) με σχέδιο, όπως έχει πολλές φορές προταθεί, για χρόνια προϋπολογισμοί εκατομμυρίων φαγώθηκαν μεταξύ ημετέρων σε μεγάλες αποστολές και πολυτελείς εκδόσεις,

- ✓ η απασχόληση και η κατάρτιση δεν στηρίχθηκε αφού οι αντίστοιχες δομές των Δήμων, της Νομαρχίας και της Περιφέρειας «δούλεψαν» για να βρουν χαρτζιλίκι σε ημετέρους,
- ✓ οι απαραίτητες για την ανάπτυξη και τη ποιότητα ζωής υποδομές δεν ολοκληρώνονται αφού κατασκευάζονται υπερτιμολογημένα έργα με μόνη σκοπιμότητα τα εργολαβικά συμφέροντα,
- ✓ η νησιωτική πολιτική δεν εκπονεείται αν και υπάρχει συνταγματική επιταγή και νομοθετικό πλαίσιο και δεν αξιοποιούνται οι ευκαιρίες που υπάρχουν.

Όμως αυτή η παθογένεια έχει τις ίδιες συνέπειες: αντί να ασκούνται πολιτικές υπέρ του τόπου, να ασκούνται πολιτικές για να φανούν τα πρόσωπα. Αντί να λειτουργούν οι θεσμοί, λειτουργούν οι πελατειακές σχέσεις.

Τώρα που φτάσαμε πλέον στην χρεωκοπία δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία ότι δεν ξέραμε. Όχι στα πρόσωπα και στα κόμματα που συνεχίζουν το πελατειακό παιχνίδι της μεγάλης και μικρής διαπλοκής, αυτό που μας έφερε στην κρίση. Δεν μπορούν να αλλάξουν τρόπο λειτουργίας. Καλούμε τους ψηφοφόρους να λειτουργήσουν ως πολίτες, μακριά από τα εφήμερα μικρο-συμφέροντα. Ας δούμε όλοι μαζί το μεγάλο, το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, με ισχυρούς θεσμούς και σωστά σχεδιασμένες πολιτικές.

** Υποψήφιου βουλευτή στη Λέσβο, ΠΡΑΣΙΝΟΙ- ΔΗΜΑΡ*