

## Αν όχι τώρα, πότε;

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΕΤΤΑ\*



Στην σύγχρονη ιστορία των λαών είναι σπάνιο να εμφανίζονται τέτοια διλήμματα, όπως αυτά που χαρακτηρίζουν τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Διλήμματα που υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενεών και διαμορφώθηκαν στην καταρρακωμένη ελληνική κοινωνία από την οικονομική υποδούλωση της χώρας και την εξάρτηση της από ξένες δυνάμεις, τη διαφθορά και τη διαπλοκή των πολιτικών και οικονομικών ελίτ, που διοικούν και λεηλατούν τη χώρα μαζί με τους «δανειστές» της, την ανυποληψία και τα ψέματα των πολιτικών του παλιού και καταρρέοντος συστήματος.

Το κεντρικό διακύβευμα αυτών των εκλογών δεν είναι απλά η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και η κατάργηση των μνημονίων αλλά και η αντικατάστασή τους με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανόρθωσης της κοινωνίας, αναγέννησης της δημοκρατίας, μετασχηματισμού του κράτους και της οικονομίας, στην κατεύθυνση ενός κοινωνικά δίκαιου και οικολογικά βιώσιμου μοντέλου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορά τις πρώτες ημέρες, τους πρώτους μήνες, τα πρώτα χρόνια μιας πορείας που θέλουμε και φιλοδοξούμε να καταστεί μια νέα ιστορική εποχή παραγωγικής ανασυγκρότησης και αναγέννησης για την πατρίδα μας. Το σχέδιό μας αρχίζει από τα άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και της κακοδιοίκησης και φτάνει έως το ξερίζωμα των βαθύτερων αιτιών των χρόνιων προβλημάτων. Για να γίνει, όμως, μια νέα αρχή θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την εκπλήρωση δύο βασικών προϋποθέσεων:

Η πρώτη είναι η πραγματοποίηση ενός ισχυρού κύματος νέου τύπου ριζικών μεταρρυθμίσεων και μετασχηματισμών στο κράτος, τη διοίκηση, τους θεσμούς και την κοινωνία. Δεύτερη προϋπόθεση είναι η ουσιαστική ρύθμιση του δημόσιου χρέους, που δεν είναι ούτε βιώσιμο ούτε μπορεί να εξυπηρετηθεί.

Όσο το παλιό σύστημα εξουσίας μένει ανέπαφο, κάθε προσπάθεια για ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας θα είναι υπονομευμένη και υποθηκευμένη. Μία από τις βασικές μας στοχεύσεις, λοιπόν, είναι να καταπολεμηθεί το «καρκίνωμα» της διαπλοκής και της διαφθοράς, το οποίο διαβρώνει τη δημοκρατία και τους θεσμούς και υπονομεύει την αναπτυξιακή διαδικασία. Το πάρτι του εύκολου πλουτισμού τώρα φτάνει στο τέλος του.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας είναι προετοιμασμένη και αποφασισμένη να προχωρήσει σε μία πραγματική πολιτική διαπραγμάτευση με

τους θεσμούς της Ε.Ε. και το ΔΝΤ και όχι με την τρόικα των τεχνικών υπαλλήλων τους. Στόχος και επιδίωξή μας είναι μια διαπραγμάτευση στη βάση της ειλικρινούς αναγνώρισης των πραγματικών δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί μετά την αντιδημοκρατική και εκβιαστική επιβολή των μνημονίων, που τόσο ο τρόπος επιβολής τους όσο και πλευρές του περιεχομένου τους παραβιάζουν κατάφωρα ιδρυτικές αρχές της Ε.Ε.

Στόχος και επιδίωξή μας είναι μια διαπραγμάτευση στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και του κοινού συμφέροντος και όχι των αμοιβαίων εκβιασμών και της αμοιβαίας καχυποψίας. Το τελευταίο διάστημα με ικανοποίηση διαπιστώνουμε θετικές μετατοπίσεις και στην Ευρώπη, αλλά δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι σκληρές. Και θα είναι σκληρές διότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν καταστρέψει την αξιοπιστία της χώρας και διότι ό,τι πετύχουμε εμείς θα είναι πρόκριμα και για άλλες χώρες. Γι' αυτό η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζεται ως πηγή ελπίδας για όλη την Ευρώπη.

Απέναντι στα διλήμματα τρόμου που διακινεί η κυβέρνηση Σαμαρά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο: ευρώ χωρίς άλλες θυσίες, ευρώ με την κοινωνία όρθια. Με δημοκρατία, αλληλεγγύη και δικαιοσύνη. Άλλωστε η κυβέρνηση Σαμαρά είναι αυτή που εξαφάνισε το ευρώ από τις τσέπες των Ελλήνων. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών. Εγγυάται τις επιδοτήσεις των αγροτών. Εγγυάται αξιοπρεπείς συντάξεις. Η κυβέρνηση Σαμαρά το μόνο που έχει ως στόχο είναι να βάλει και άλλο χέρι στις καταθέσεις, στις συντάξεις, στις επιδοτήσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται και δεσμεύεται ότι θα καταργήσει το 2015 τον ΕΝΦΙΑ και θα σταματήσει κάθε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, είναι το σύνθημά μας. Η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά έχει ήδη συμφωνήσει νέους φόρους, δήμευση της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων και πλειστηριασμούς στη πρώτη κατοικία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται και εγγυάται για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, με επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ. Ένα φορολογικό σύστημα που δεν θα αφήσει σε χλωρό κλαρί λαθρέμπορους και φοροφυγάδες. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ νοιάζεται και υπηρετεί το 99% των πολιτών που φορολογούνται, τα φτωχά και μεσαία στρώματα, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες. Η κυβέρνηση Σαμαρά νοιάζεται για το 1% των υψηλών εισοδημάτων. Και έχει ήδη συμφωνήσει κάτω από το τραπέζι νέα αφαίμαξη της μεσαίας τάξης, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών από το πρώτο ευρώ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται για το τέλος της διαπλοκής. Εγγυάται ότι η δικαιοσύνη και η δημοκρατία θα επιστρέψουν σε αυτόν τον τόπο. Ο λαός θα καθορίζει τις τύχες αυτού του τόπου και όχι το τρίγωνο εργολάβων της ενημέρωσης, των χρεοκοπημένων τραπεζιτών και των κομμάτων που εξυπηρετούν συμφέροντα.

Εγγυάται ότι θα καταλογισθούν οι πολιτικές ευθύνες. Και θα αναζητηθούν και οι ποινικές εκεί όπου υπάρχουν, για αυτό το έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού, της εργατικής τάξης και της νεολαίας. Ενώ η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί είναι ασυλία και ατιμωρησία στην διαφθορά και τα συμφέροντα.

Σ' αυτήν, λοιπόν, την τόσο κρίσιμη μάχη της αξιοπρέπειας και της ελπίδας απέναντι στη στρατηγική του φόβου, της υποταγής και της απαισιοδοξίας κανείς δεν δικαιούται να μείνει απαθής.

Με την εμπειρία και τις γνώσεις που απέκτησα τα 4 χρόνια θητείας μου ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, ως πρώτος επιλαχών βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του 2012 και ως περιφερειακός σύμβουλος στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, πιστεύω πως μπορώ με καθαρό πνεύμα και αληθινή αγάπη για τη Φθιώτιδα να συμβάλλω στην μεγάλη ανατροπή

*\* Υποψήφιου βουλευτή στη Φθιώτιδα, ΣΥΡΙΖΑ*