

## Η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της Ελλάδας

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ\*



Από τις εκλογές της 6<sup>ης</sup> Μαΐου 2012 θα εξαρτηθεί ουσιαστικά η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ζώνη του ευρώ ή η επιστροφή σε ένα παρελθόν απόλυτης εθνικής και οικονομικής εξάρτησης.

Ορισμένοι επισημαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία αγωνιζόμαστε τα τελευταία δύο χρόνια να παραμείνουμε, δεν έχει καμιά σχέση με την πολιτική και οικονομική οντότητα για την οποία πάλεψαν οι λαοί της από την εποχή που άρχισε, ήδη, να διαμορφώνεται το όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Έχουν δίκιο.

Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, την πορεία της Ε.Ε. τη χαράζουν οι πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές δυνάμεις ενώ, ταυτόχρονα, σχηματίζεται μια εξαιρετικά επικίνδυνη γραμμή διχοτόμησης ανάμεσα στον «τευτονικό» βορρά και

τον μεσογειακό νότο.

Γι' αυτό, η 6<sup>η</sup> Μαΐου είναι ημερομηνία ορόσημο, εκτός από την Ελλάδα και για την ίδια την Ευρώπη, καθώς η διαφαινόμενη επικράτηση του σοσιαλιστή Ολάντ στη Γαλλία μπορεί να αποδειχθεί μια ιστορική ρωγμή στον γαλλογερμανικό άξονα που θα επιτρέψει την διαμόρφωση νέων συσχετισμών, από τους οποίους, ασφαλώς, θα ευνοηθεί και η Ελλάδα.

Αυτό που πρέπει να κατανοήσουν οι πολίτες, είναι ότι ακόμα και στις σημερινές συνθήκες η επιλογή της ρήξης και της εξόδου από την Ε.Ε., που αποτελεί την φυσική συνέπεια της περιβόητης «αντιμνημονιακής ψήφου» είναι εθνική και κοινωνική καταστροφή και ότι στις 6 Μαΐου θα πρέπει να εκφραστεί στην κάλπη μια μεγάλη πλειοψηφία ευθύνης.

Σε αυτή την κρίσιμη ώρα για το αύριο της πατρίδας και της κοινωνίας το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι είναι δύναμη εθνικής, δημοκρατικής και κοινωνικής σταθερότητας.

Στον πυρήνα του προγράμματός μας βρίσκεται μία αρχή: Ολοκληρωμένο δίκτυο κοινωνικής προστασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Και αυτό μεταφράζεται σε ενεργητικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας, την εξασφάλιση υγειονομικής προστασίας για όλους τους άνεργους ή φτωχούς συμπολίτες μας, την ενίσχυση θεσμών κοινωνικής πρόνοιας όπως το «Βοήθεια στο σπίτι».

Η εφαρμογή του μνημονίου και των όρων της δανειακής σύμβασης, σε τίποτα δεν αντιδιαστέλλεται με μέτρα άμεσης επανατοποθέτησης της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά. Ενδεικτικά αναφέρω:

Επέκταση σε ατομικές επιχειρήσεις των ρυθμίσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και φυσικά πρόσωπα για οφειλές μέχρι 25.000 ευρώ και ακατάσχετος λογαριασμός μέχρι 2000 ευρώ.

- Ενίσχυση της ρευστότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η οποία θα προέλθει από τρεις διαφορετικές πλευρές.

Πρώτη είναι οι Τράπεζες.

Χάρη στο PSI θα υπάρχουν 50 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία, σύμφωνα με το νομοθετημένο ήδη στρατηγικό έλεγχό τους από το κράτος.

Όποιοι κάνουν άλλα όνειρα, να τα ξεχάσουν. Ο λαός παρακολουθεί με πολύ μεγάλη και απολύτως δικαιολογημένη αυστηρότητα και αυτά που λέγονται και εκείνους που τα λένε. Ιδίως εάν το προσωπικό τους παράδειγμα δεν ταιριάζει με κηρύγματα για αυτοσυγκράτηση και λιτότητα προς τους άλλους.

Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η δέσμευσή μας για αποκλιμάκωση των επιτοκίων χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις ώστε να εξασφαλιστούν τα αναγκαία κεφάλαια κίνησης αλλά και ο συνολικός

επανασχεδιασμός του Τειρεσία.

Η δεύτερη πλευρά είναι το σύνολο των μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών εργαλείων τα οποία προτείνουμε να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο Ταμείο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Και η τρίτη, είναι το ίδιο το κράτος.

Το κράτος πρέπει να ξαναγίνει αξιόπιστο απέναντι στους πολίτες, εξοφλώντας τις συσσωρευμένες οφειλές του προς τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που ανέρχονται στα 6,3 δις ευρώ.

Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για την επιστροφή του ΦΠΑ.

Αλλά τίποτα απ' αυτά δεν θα είναι αποτελεσματικό χωρίς μια βαθιά ουσιαστική μεταρρύθμιση στον τρόπο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού και του ελέγχου των δαπανών του δημοσίου.

Και εδώ υπάρχει η μεγάλη πληγή της δημοκρατίας μας: Η πολιτική διαφθορά και το διαβόητο «πολιτικό χρήμα».

Στο τέλος της κοινοβουλευτικής αυτής περιόδου, είχα τη μεγάλη ηθική και πολιτική ικανοποίηση να δω μια πρότασή μου που τη διατύπωνα για πολλά χρόνια να γίνεται νόμος του ελληνικού κράτους.

Είναι ο νόμος 4065/2012 και μας αφορά όλους.

Στις 20 Μαρτίου, λοιπόν, ψηφίστηκε η πρότασή μου για πλήρη και αποτελεσματικό έλεγχο, όχι μόνο του «πόθεν» στο περίφημο «πόθεν έσχες» αλλά του «τι έσχες».

Πρόκειται για μια καλή αρχή που πρέπει να βρει τη συνέχειά της με τη στήριξη όλων των πολιτικών δυνάμεων και όλου του λαού που δίκαια οργίζεται μπροστά σε φαινόμενα επίορκων πολιτικών, αλλά οφείλει, όπως το λέω πάντοτε, να διαχωρίζει «την ήρα από το σιτάρι» και να μην παρασύρεται σε επιλογές προσώπων που, σίγουρα, θα τις μετανιώσει.

Κάποιοι πιστεύουν ότι σε αυτές τις εκλογές είναι η ώρα να εκφραστεί μια γενικευμένη «τυφλή» αποδοκιμασία προς το σύνολο του πολιτικού κόσμου και των πολιτικών δυνάμεων που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία της χώρας μας από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.

Κάποιοι που υποδύονται το ρόλο του «τιμωρού» ή εκείνων του αποκλειστικού εκφραστή των λαϊκών συμφερόντων, αλλά ποτέ δεν θέλησαν να μοιραστούν το βάρος της ευθύνης, καλούν τον ελληνικό λαό να αποδοκιμάσει ουσιαστικά τον εαυτό του.

Γιατί όσο και αν υπάρχουν – και υπάρχουν – πολλά για τα οποία ως κοινωνία και ως ηγεσία - πολιτική, πνευματική, οικονομική – να απολογούμαστε, να μετανιώνουμε, για μερικά ακόμα και να ντρεπόμαστε, υπάρχουν όμως πολλά περισσότερα για τα οποία όλοι μας, όλοι οι Έλληνες μπορούμε και πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι.

Γιατί αυτή η αδιατάρακτη πορεία δημοκρατίας και ελευθερίας που συνοδεύτηκε με πρωτόγνωρες θεσμικές και κοινωνικές κατακτήσεις, αυτή η πορεία που μας έφερε στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης είναι η μεγάλη μας κατάκτηση και η ισχυρότερη διασφάλιση της εθνικής μας κυριαρχίας και της κοινωνικής μας προόδου.

Είναι η εγγύηση πως η Ελλάδα θα γίνει και πάλι αυτοδύναμη, πως θα μπορέσει να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο στα νιάτα της, σε όλο το λαό της.

Για αυτό είμαι αισιόδοξος ότι στις 6 Μαΐου ο λαός μας θα αποφασίσει και θα πει ένα μεγάλο «ναι» στο ΠΑΣΟΚ, ένα μεγάλο «ναι» στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας.

*\* Υποψήφιος Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Β' Αθηνών*