

## Ώρα Εθνικής ευθύνης

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ\*



Με βαθύ αίσθημα ευθύνης και επίγνωση των δραματικών στιγμών, τις οποίες διέρχεται η Ελλάδα μας, κάνω έκκληση προς όλους, όσοι νοιώθουν, ότι η κοινωνία μας διαλύεται, ότι η νέα γενιά υποφέρει άδικα, ότι οι θεσμοί είναι λιπόθυμοι και ότι η ανεργία συντρίβει κάθε ελπίδα και προοπτική. Τους καλώ να ενώσουν τις δυνάμεις τους ενεργά και τίμια μαζί μας, για να βγει ο Τόπος από τα αδιέξοδά του.

Είναι ανάγκη να παραμερισθούν οι ιδεολογικοί φανατισμοί και οι παλαιοκομματικές καταστροφικές αγκυλώσεις που αυτή την ώρα δεν οδηγούν πουθενά.

Είναι υποχρέωση όλων σε όποιο ιδεολογικό πατριωτικό χώρο και αν ανήκουν, να δραστηριοποιηθούν για να κρατηθεί όρθιος ο τόπος.

Η αδιαφορία, οι φοβίες και η αποχή από τα δρώμενα της χώρας, είναι έγκλημα.

Κανείς δεν θα μας συγχωρέσει, κανείς δεν πρόκειται να μας δικαιώσει. Η ιστορία, τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα είναι αμείλικτα. Άλλοθι πλέον δεν υπάρχουν.

Η πατρίδα οδηγείται σε μακρόχρονη περιπέτεια.

Από την πλευρά του ΛΑ.Ο.Σ., του οποίου οι εθνικές και πατριωτικές θέσεις είναι γνωστές, σας καλεί να ενώσετε μαζί του τις δυνάμεις σας σ' ένα κίνημα σωτηρίας και αλληλεγγύης. Σας καλεί χωρίς όρους και δογματισμούς, σε μία εθνική και δημοκρατική ενότητα προσπαθειών και χρέους.

Με τη δύναμη που θα μας δώσει η αποφασιστική παρουσία σας θα επιδιώξουμε να στηρίξουμε όλους όσους δοκιμάζονται.

Να σταθούμε κοντά στους νέους μας και την πονεμένη τρίτη ηλικία, που προοδευτικά με σκληρότητα εγκαταλείπονται.

Βασικοί στόχοι μας είναι: με αποφασιστικότητα να κάνουμε σεβαστό τον ΝΟΜΟ και την ΤΑΞΗ, τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο.

Να επαναφέρουμε στους πολλούς αυτού του τόπου το αίσθημα ασφάλειας με έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου των Σωμάτων Ασφαλείας.

Να κάνουμε κυρίαρχες τις αρχές της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, της ανεμπόδιστης ελεύθερης δημιουργίας, της αναγνώρισης των εθνικών μας αξιών, του αμοιβαίου σεβασμού και της πίστης στην Ελλάδα και την Ορθοδοξία.

Να θωρακίσουμε την Χώρα με την ειλικρινή και θερμή στήριξη των ενόπλων μας δυνάμεων, την υπερπολύτιμη αυτή ασπίδα της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας του Έθνους μας.

Να ανατρέψουμε το διεφθαρμένο και φαύλο σύστημα των κυκλωμάτων και των επιτήδειων του κατεστημένου. Να εμποδίσουμε τις λαθεμένες πολιτικές που μέχρι σήμερα υιοθετήθηκαν από τα κόμματα της αποτυχημένης εξουσίας.

Μακριά από κουμμουνιστικές ή φασιστικές ακρότητες και φανατισμούς, με σκληρές προσπάθειες και συστηματική εργασία, θα πετύχουμε να ξεπεράσουμε και αυτή την δοκιμασία, με σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στον Ευρωπαϊκό μας προσανατολισμό.

Μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά για την Ελλάδα και τον υπερήφανο Λαό της. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είναι παράγων σύνεσης αλλά και τόλμης, αποφασιστικότητας και πατριωτικής λογικής.

Δώστε μου τη δύναμη που χρειάζομαι για να στηρίξω την Δευτέρα τις εξελίξεις που θα προστατεύουν τα συμφέροντα του Λαού και της Πατρίδας.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς.

Η Ελλάδα θα νικήσει.

\* Προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ