

## Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρότυπο ανάπτυξης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ\*



Στις παραπάνω λέξεις συμπυκνώνεται το διακύβευμα των Περιφερειακών εκλογών και ο στόχος που καλούμαστε να πετύχουμε από την επόμενη ημέρα, στην Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Βιώνοντας τη δυσκολότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας μας, η οποία επιτείνεται ακόμα περισσότερο από την κυβερνητική αδράνεια και τους λάθος χειρισμούς που όλοι μας βλέπουμε καθημερινά, η ανάπτυξη αποτελεί το βασικό συστατικό για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες. Ο Καλλικράτης με τις εξουσίες που δίνει στις Περιφέρειες, μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα πλαίσιο δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένας τόπος που μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Διαθέτει πλούσια φυσικά χαρίσματα, μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ιστορία και πολιτισμό. Αρκεί να κινητοποιήσουμε όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας και τις αρετές μας στην κατεύθυνση αυτή.

Η Κεντρική Μακεδονία είναι ίσως η μοναδική Περιφέρεια της χώρας η οποία μπορεί να αναπτυχθεί ισόρροπα. Και στην Παιδεία, και στην Υγεία, και στον Τουρισμό, και στην Ενέργεια, και στον Πολιτισμό, και στο Περιβάλλον, και στη Βιομηχανία, και στην Αγροτική Παραγωγή, και στις Μεταφορές, και στο Εμπόριο, και στον Αθλητισμό. Για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη στρατηγική ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο και θα εφαρμόσουμε από την επομένη των εκλογών. Το ΕΣΠΑ μας περιμένει αλλά δε φτάνει. Χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική προβολής της Κεντρικής Μακεδονίας για την προσέλκυση επενδύσεων, μια νέα πολιτική αξιοποίησης του μεγάλου δυναμικού μας σε παιδεία, έρευνα και καινοτομία. Τομείς οι οποίοι αποτελούν και τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη στην εποχή μας.

Τα προβλήματα του νομού μας είναι πολλά και δεν έχουμε την πολυτέλεια να βάζουμε σε αυτά κομματικές ταμπέλες και διαχωριστικές γραμμές. Θέλουμε όλους τους πολίτες στο πλευρό μας για να τα λύσουμε και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για το Νομό μας. Ξέρουμε καλά ότι το εγχείρημά μας δεν είναι καθόλου εύκολο καθώς ο ανταγωνισμός μεγαλώνει καθημερινά. Όλες οι χώρες των Βαλκανίων κινούνται με ρυθμούς ανάπτυξης πολύ μεγαλύτερους από το δικό μας και, δυστυχώς, έχουμε φτάσει σε σημείο να υπολείπομαστε σε τομείς στους οποίους, μέχρι πριν λίγα χρόνια ήμασταν αναμφισβήτητα πρωτοπόροι. Δεν είναι όμως και ακατόρθωτο. Αν τρέξουμε με τους ρυθμούς που μπορούμε και εργαστούμε προσηλωμένοι σε αυτό τον σκοπό, τότε προλαβαίνουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να βρεθούμε και πάλι σε πλεονεκτική θέση.

Γι αυτό και αποφάσισα να συστρατευτώ με το ψηφοδέλτιο νίκης του Παναγιώτη Ψωμιάδη, από τη θέση του υποψήφιου Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, αποδεχόμενος την πρόταση που μου έγινε. Για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που δίνει ο Καλλικράτης στην Περιφερειακή διοίκηση και με σκληρή δουλειά, να προχωρήσουμε σε όλες τις αλλαγές που χρειάζονται έτσι ώστε να κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης, να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, να προστατέψουμε τους αγρότες από περαιτέρω

μείωση του εισοδήματός τους, να διαμορφώσουμε πόλεις πιο σύγχρονες και φιλικές στους πολίτες. Και τον στόχο αυτό είμαστε αποφασισμένοι να τον πετύχουμε.

**«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»**

**\*Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης  
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης**