

Διαχείριση της πολιτικής ή πολιτικές διαχείρισης των προβλημάτων;

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ*



Λίγο πριν από τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου, οφείλουμε να θέσουμε ξεκάθαρα το διακύβευμα αυτών των αυτοδιοικητικών και ιδιαίτερα κρίσιμων από πολιτικής άποψης εκλογών. Το διακύβευμα είναι σαφέστατα και πολιτικό.

Μπορεί βέβαια οι πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες με σκοπό να εκλέξουν τους δημοτικούς και περιφερειακούς τους εκπροσώπους, αλλά εδώ οφείλουμε να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι όταν λέμε πως το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι κυρίως πολιτικό, εννοούμε πως οι πολίτες έχουν την μοναδική ευκαιρία να διαμαρτυρηθούν, στις επιλογές της κυβέρνησης και στον τρόπο που διαπραγματεύθηκε το περιεχόμενο του Μνημονίου.

Οι πολίτες θα τοποθετηθούν και επί των μέτρων και των κυβερνητικών επιλογών, μιας κυβέρνησης που παραδόθηκε στις επιταγές της Τρόικας, ενώ εκλέχτηκε με διαφορετική ατζέντα και επομένως έλαβε διαφορετική εντολή, που δεν ήταν άλλη από το να φανερώσει τα λεφτά που υπήρχαν γιατί κάποιοι δίδεν τα έκρυσαν.

Στο πρακτικό όμως σκέλος δεν μπορούμε να μην σταθούμε πως ο πρώτος αιρετός περιφερειάρχης Αττικής θα κληθεί να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα πληρώσει τα μισό δις ευρώ που απαιτεί η Τρόικα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ταχθεί με την οικονομική επιλογή της κυβέρνησης και την αύξηση των φόρων ή επιτέλους θα κάνει πράξη αυτό που εμείς λέμε, δημιουργώντας μέσω της ανάπτυξης νέους πόρους και πηγές χρηματοδότησης;

Εμείς απαντούμε σ αυτό το ερώτημα με το όραμα μας για την Αττική που βασίζεται στην ανάπτυξη και στην ελπίδα. Οφείλουμε να έχουμε ως στόχο την ποιότητα Ζωής μας στην Περιφέρεια ,που αυτό σημαίνει προστασία του Περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε, την Προστασία Υγείας, την Κοινωνική Μέριμνα που αναμένουμε από την οργανωμένη πολιτεία για το πώς θα ζούμε ,και τις υποδομές που θα φροντίσουν γι αυτά.

Αν όμως πούμε μόνο αυτά, που στην ουσία είναι ο στόχος, θα είμαστε τόσο κοινότυποι όσο και όλοι οι άλλοι πολιτικοί. Το σύνολο της ομάδας που ηγούμαι αλλά και εγώ προσωπικά έχουμε σχεδιάσει και το πώς θα γίνει πραγματικότητα.

Η υλοποίηση του πάνω σε δύο άξονες:

Στην ελκυστικότητα της περιφέρειας ως επιχειρηματικό κέντρο και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας.

Πρώτος άξονας είναι η Ενίσχυση των Αττικών προϊόντων δηλαδή των προϊόντων που παράγονται στην αττική γη και ιδιαίτερα στο τρόφιμο

- αντιμετώπιση της νοθείας και των παράνομων ελληνοποιήσεων των προϊόντων
- ενδυνάμωση των συνεταιρισμών στην Αττική
- αξιοποίηση της γεωπονικής σχολής με στόχο την ανταγωνιστική παραγωγή

— έμφαση στα ελληνικά προϊόντα

Δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τον τουρισμό

Η Αττική πρέπει να ξαναγίνει αυτόνομος τουριστικός προορισμός αντί για ενδιάμεσος σταθμός καθ' οδόν προς κάποιο άλλο προορισμό. Θα πρέπει να υπάρξει στρατηγική να αναδείξουμε την Αθήνα ως προορισμό city break, όπου θα έρχεται ο ξένος να περάσει δυο τρεις μέρες γύρω από ένα σαββατοκύριακο όπως γίνεται και σε άλλες διάσημες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Δημιουργούμε όμως ασφαλέστερες προϋποθέσεις προκειμένου ο τροχός να γυρίσει. Και για να γυρίσει, για να αποκτήσουν οι πολίτες της Αττικής την Περιφέρεια που τους αξίζει, για να εδραιωθεί η Αττική στα μεγάλα σαλόνια και να διεκδικήσει την αξιοπρέπεια της, απαιτούνται χρήματα.

Αυτό αποτελεί αν θέλετε και το κρισιμότερο σημείο της υποψηφιότητας του πρώτου Περιφερειάρχη της Αττικής. Πρέπει να πείσει τους πολίτες ότι μπορεί να διεκδικήσει και εξασφαλίσει για λογαριασμό τους τους πόρους που θα μεταμορφώσουν την Αττική. Γιατί ωραία είναι τα σχέδια επί χάρτου, αλλά για να υλοποιηθούν απαιτείται διάθεση για ρήξη και μυαλό. Ρήξη με την κεντρική εξουσία για να διασφαλιστούν, υπό τον πέλεκυ του Μνημονίου, τα έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό και μυαλό ώστε αφενός να δημιουργηθούν νέα πόροι και αφετέρου να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι ήδη υπάρχοντες.

Ενδεικτικά αναφέρω το Ε.Σ.Π.Α. η απορρόφηση του οποίου κινείται με ρυθμούς χελώνας. Και για να γίνω πιο σαφής, με χρονική περίοδο αναφοράς την περίοδο 2007-2013, η απορρόφηση του Ε.Σ.Π.Α. στα τέλη του τέταρτου χρόνου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, μόλις που ξεπερνά το 10%, ενώ είναι ακόμη χαμηλότερη για τις δράσεις του ιδιωτικού τομέα.

Είμαστε ο μόνος Συνδυασμός που από την πρώτη κιόλας στιγμή, κατόπιν συνάντησης που είχαμε με τον πρώην Επίτροπο, κ. Σταύρο Δήμα, δεσμεύτηκε για τη δημιουργία Γραφείου της Περιφέρειας Αττικής στις Βρυξέλλες. Ένα Γραφείο κοντά στα κέντρα αποφάσεων που θα κάνει τέσσερα συγκεκριμένα πράγματα: θα αξιολογεί τις δράσεις, θα διευκτώνει τις υπηρεσίες, θα συντονίζει την υλοποίηση και θα ελέγχει την εφαρμογή.

Το ερώτημα είναι απλό:

Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοντέλο της διαχείρισης της πολιτικής ή θα προχωρήσουμε με πολιτικές διαχείρισης των προβλημάτων;

Με αυτές τις σκέψεις θα πάμε στην κάλπη την Κυριακή και οι πολίτες τώρα πια ξέρουν. Υπάρχει και ο άλλος δρόμος. Ο δρόμος της ανάπτυξης και της ελπίδας.

«ΑΤΤΙΚΗ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

*** Υποψήφιος Περιφερειάρχης**

Αττικής