

«Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οικονομική Κρίση και Καλλικράτης»

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ*



Δεν είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι η «χώρα των χαμένων ευκαιριών». Και όσο και αν παλεύω θεσμικά να αποδείξω ότι πράγματι δεν είμαστε, τόσο κάποιοι προσπαθούν να το επιβεβαιώσουν. Αναφέρομαι φυσικά στην ευκαιρία και το δικαίωμα που είχε η Αυτοδιοίκηση να απογαλακτιστεί από την κεντρική εξουσία. Την αισιοδοξία που υπήρχε αρχικά, διαδέχτηκε η συνειδητοποίηση ότι για ακόμα μία φορά η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ερωτάται για ζητήματα που κατ'εξοχήν την αφορούν. Ο Καλλικράτης δεν μπήκε ποτέ σε ουσιαστική δημόσια διαβούλευση και η κυβέρνηση δεν δέχτηκε καμία από τις προτάσεις της Αυτοδιοίκησης τόσο αναφορικά με το χωροταξικό όσο και για τα θεσμικά ζητήματα.

Και φυσικά αυτά ωχριούν μπροστά στην πανωλεθρία που υπέστη η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο οικονομικό σκέλος. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση από την κυβέρνηση αναφορικά με τη μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, που σημαίνει μισθοδοσία, με τη ΣΑΤΑ, ούτε για την πρόταση που κάναμε, της ένταξης δηλαδή έργων του «ΘΗΣΕΑ» στο ΕΣΠΑ. Δύο μήνες πριν την εφαρμογή του, έχουν βγει μόνο οι εγκύκλιοι που αφορούν τις εκλογικές διαδικασίες, ενώ αγνοούνται δεκάδες Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. Οι μετατάξεις είναι στον αέρα, το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ» στήριξης του Καλλικράτη βρίσκεται στα χαρτιά και οι πόροι όπως γνωρίζετε είναι μειωμένοι για την περίοδο (2010-2013) κατ'εντολή της τρόικα, κατά 6 δισ. ευρώ. Με τη νέα πραγματικότητα, πάρα πολύ δήμοι θα καταφύγουν στο δανεισμό προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της μισθοδοσίας τους. Πήγαμε συνεπώς, πολλά βήματα πίσω.

Αντιλαμβάνεστε, ότι αντί ο Καλλικράτης να οικοδομήσει -ως όφειλε- μία νέα αρχιτεκτονική για την Αυτοδιοίκηση, δυναμίτισε εκ βάθρων τα ίδια της τα θεμέλια. Και αυτά δεν τα λέω χάριν αντιπολίτευσης. Τα λέω ως ένας άνθρωπος που είναι φανατικά υπέρ της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αλλά της ουσιαστικής Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Για τους λόγους αυτούς, το πορτοκαλί που είχαμε ανάψει στην κυβέρνηση πριν από μήνες, πολύ φοβάμαι ότι θα κοκκινίσει. Δεν μπορεί η κυβέρνηση από τη μία να κόβει 6 δις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από την άλλη να μας προτείνει δια στόματος του Υπουργού Οικονομικών να αυξήσουμε τα Δημοτικά Τέλη κατά 100%. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο κινδυνεύει να πινάξει στον αέρα όχι μόνο την κοινωνική πολιτική του Δήμου αλλά και τον οικογενειακό προϋπολογισμό χιλιάδων νοικοκυριών σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη οικονομική συγκυρία. Πάντως όσον αφορά τουλάχιστον την Πόλη της Αθήνας, σας λέω το εξής. Την κοινωνική ομπρέλα όχι μόνο θα την κρατήσουμε ανοιχτή αλλά θα την διευρύνουμε κιόλας. Προτιμώ να αναβάλλω κάποια έργα από το τεχνικό πρόγραμμα και τα χρήματα αυτά να τα στρέψω στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Δεν θα είμαι εγώ εκείνος που θα ρίξω στην απόγνωση χιλιάδες συμπολιτών μου που προσβλέπουν στο Δήμο και όχι το κράτος για κοινωνική προστασία. Ως Δήμαρχος δεν πρόκειται να γίνω φοροεισπράκτορας των γραφειοκρατών των Βρυξελλών και της κυβέρνησης. Δεν πρόκειται να συναινέσω σε μια πολιτική των άκρων: Από το «Τσοβόλα δώστα όλα» φτάσαμε στο «Παπακωνσταντίνου πάρτα όλα»

Είναι επιτέλους καιρός σε αυτή τη χώρα να επιλέξουμε εκείνους που πιστεύουμε ότι θα μας πάνε παραπάνω. Οι εκλογές της 7ης Νοεμβρίου είναι η δική μας ευκαιρία να πούμε ένα μεγάλο «όχι» και ένα μεγάλο «ναι». Ένα μεγάλο «όχι» στην υποθήκευση του μέλλοντός μας και ένα μεγάλο «ναι» προκρίνοντας τους ανθρώπους εκείνους που θα πάνε τους δεσμούς μας ένα βήμα πιο πάνω. Μόνο έτσι θα είμαστε όλοι πραγματικά χρήσιμοι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που αγαπάμε, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που δέλουμε, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που μπορούμε!

«ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

***Υποψήφιος ΝΔ
Δήμος Αθηναίων**